

Resurrection Life of Jesus Church

UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL

RLJ-1065-S

JOHN S. TORELL

21 JANUARI 2007

DEL 9: DANIELS BÖN FÖR ISRAEL

GUDSMÄNNEN I HISTORISK ORDNING

Det är omöjligt att förstå böckerna i det Gamla Testamentet om vi inte känner till vilka olika tider som Guds profeter och ledare levde i.

JESAJA

Jesaja levde i Jerusalem från 783 f. Kr. till ca 690 f. Kr. Han levde i mer än 90 år. Enligt den judiska historiska traditionen, sågades han sönder när kung Manasse kom till makten (**Hebr. 11:37**). Jesaja dog 86 år tidigare innan Nebukadnessar kom till Jerusalem och tog Daniel och tusentals judar fångna i Babylon. Jesaja såg inte Jerusalem falla under sin livstid.

JEREMIA

Jeremia började sin tjänst 626 f. Kr., ca 64 år efter Jesajas död. Han föddes och växte upp i staden Anatot, någon kilometer nordöst från Jerusalem. När Jeremia förföljdes i denna stad, flyttade han till Jerusalem, där hans nationella tjänst tog vid. Han stannade där. När Nebukadnessar stormade Jerusalem år 586-87 f. Kr., fick Jeremia välja mellan att resa till Babylon eller stanna i Jerusalem. Han valde att stanna i Jerusalem. I 40 år bestod hans gudstjänst i att varna och kalla folket till omvändelse, men han lyckades inte. De som var kvar i Jerusalem gjorde uppror och ville flytta till Egypten, de tog Jeremia med sig med våld, och enligt den judiska historiska traditionen, dog han i Egypten när han blev stenad av judarna. Det är inte känt exakt var i Egypten Jeremia dog.

HESEKIEL

Hesekiel var en av de judar från Jerusalem som togs till fånga 597 f. Kr. och bodde vid en flod eller kanal i Babylonien. Därför levde han under samma period som Jeremia och Daniel, men på ett annat ställe. Gud hade placerat en profet i Jerusalem, en annan i Babylon och en tredje på landet i Babylonien. Vi finner att han sist hörs av år 575 f. Kr., vilket betyder att han hade ett uppdrag som varade, åtminstone, i 22 år. Bibeln meddelar att Hesekiel var gift, men att hans fru dog före honom.

SERUBBABEL

De första judarna kom tillbaka från fångenskapen i Babylon år 550 f. Kr., 36 år efter Jerusalems fall och 54 år efter att Daniel hade förts till Babylon. Serubbabel



var ledare för denna första grupp som bestod av 42 360 män, kvinnor och barn.
Esra 1:1-2:70

ESRA

Esra föddes i fångenskapen i Babylon, 127 år efter Jerusalems fall (459 f. Kr.). Han ledde en andra grupp av judar tillbaka till Jerusalem. Han var högst troligt en av andra generationens judar som togs till fånga. Denna andra grupp anlände till Jerusalem 91 år efter den första gruppen.

NEHEMJA

Nehemja höll i bågarna åt kung Artaxerxes av Persien, och det som handlar om honom i Bibeln sker 446 f. Kr., 104 år efter den första gruppen judar hade anlant till Jerusalem. **Nehemja 2:1-6**

ATT FÖRSTÅ GUDS SYFTE MED ISRAEL

- Kristna sionister har gjort det judiska folket till en "gyllne kalv," när de försöker forsla judar till Israel, där de tänker hjälpa dem att återuppbygga templet.
- Guds plan ända från Adam och Evas tid var att låta sin son komma i världen så att han kunde betala för synden tidsåldrarna igenom så att människorna kunde bli frälsta.
- Gud friade inte judarna från Babylon för att hjälpa dem bygga ett jordiskt rike med en regering över alla hedningar; han tog dem tillbaka för att de skulle kunna förbereda Israels land på att ta emot Messias och föra frälsningen till alla nationer.
- Jesaja fick en profetia före både Jerusalems fall och dess erövrare Babylon. Kung Cyrus, som inte ens levde vid denna tid, skulle dock tillåta judarna att återvända till Jerusalem. **Jesaja 45:1-25**

DANIEL KAPITEL NIO

- Daniel berättar att hans bön och syn ägde rum i Darejaves första regeringsår. Eftersom kung Darejaves inte kunde stärka sitt grepp om tronen förrän år 518 f. Kr., kan vi inte säga om denna händelse ägde rum år 521 eller 518 f. Kr.
- Viktigt är att 32 år efter att de första fångarna återvände till Jerusalem under Serubbabels ledarskap, bekymrade sig Daniel om staden Jerusalem. Även om 42 360 judar hade flyttat tillbaka, var staden och landet runtom den ett ödelagt land, då majoriteten av judarna fortfarande levde i Babylon, 68 år efter Jerusalems fall. **Daniel 9:1-2; Jeremia 25:11-12; 29:10**
- Jeremia profeterade som **kapitel 25** beskriver, år 604 f. Kr.

EN BÖN

Detta är en modell som bön för ett land som lever i synd. Daniel identifierade sig själv med det judiska folket, även om han inte var skyldig till de synder som ledarskapet och folket var skyldiga till. **Daniel 9:3-19**

SVARET FRÅN GUD

Denna gång kom ängeln Gabriel till Daniel medan denne fortfarande bad. **verserna 20-23**

TOLKNINGEN

- ❑ Gabriel gav ett tidsmått men försåg oss inte med förvandlingstakten i det mått av tid vi använder. Denna vers är en dubbel profetia eftersom Gud hade sagt till Jeremia att det skulle bli 70 års förstörelse innan återuppbyggandet av Jerusalem skulle börja. Därför vet vi detta fall att en vecka representerar en rotation runt solen. I denna vers finner vi också att Gabriel talar om den kommande Messias som skulle lösa ut mänskligheten åt Gud. Historiskt vet vi att Jesu födelse ägde rum 511 år efter att Daniel bad denna bön och att hans korsfästelse och uppståndelse ägde rum 33 år efter hans födelse. **vers 24**
- ❑ Gabriel säger att tiden är 69 veckor, vilket betyder att varje vecka som Gabriel talar om är ca 7.41 år. Jag har kommit fram till denna siffra genom det faktum att kung Darejaves hade stärkt sin regim år 518 f. Kr. Om du sedan drar ifrån 7 år, skulle det bli lika med 511 år till Jesu födelse. Jag använder datumet år 7 f. Kr. för Jesu födelse, eftersom det är ett kalenderproblem förknippat med att sätta Jesu födelse till år 0. Om du sedan tar 511 och delar det med Gabriels 69 veckor, kommer vi fram till 7.41 år per vecka. **vers 25**
- ❑ Gabriel satte tiden till 62 veckor innan Messias skulle förgöras (bli dödad). Vi vet att Jesus var på jorden i 33 år från födelsen till döden på korset, vilket betyder att en vecka också i denna vers motsvarar 0.53 år. **vers 26**
- ❑ Jerusalem förstördes i grunden år 70 e. Kr. av den romerske generalen Titus. Den slutsats jag drar från allt detta är att Gud avsiktligt sätter upp tidsramar på ett sådant sätt att en människa inte kan fundera ut exakt när saker och ting sker. Detta stämmer med **Daniel 12:7**.
- ❑ Enligt Gabriel kommer Antikrist att göra upp ett förbund med denna världens furstar i en vecka och bryta det när halva tiden gått. John Darby och Cyrus Scofield har förvrängt denna vers och menat att vedermödan som beskrivs i Uppenbarelseboken varar i 7 år. **vers 27; Upp. 17:12-13**

SLUTSATS

Så långt jag förstår, säger Bibeln vad som skall hända, men inte nödvändigtvis *när* det skall hända. Jag blev dispensionalist av ett misstag när jag gick med i en av Sydstatsbaptisternas kyrkor 1966. Inte förrän Gordon Ginn visade mig på detta ämne 1979 började jag tänka om och återigen undersöka ämnet. Det har

tagit mig 27 år att komma till slutsatsen att jag inte har en aning om när den yttersta tidens händelser inträffar och hur länge en händelse varar. Min personliga förståelse är att vedermödans period kommer att vara i 41 jordeår. Jag kan bara säga vad Jesus har sagt. **Matt. 24:36**