

# Resurrection Life of Jesus Church

## HUR MAN UTFÖR ANDLIG KRIGFÖRING

RLJ-1084-S

JOHN S. TORELL

3 JUNI 2007

### DEL 8B: HUR MAN TAR KONTROLLEN I ANDEVÄRLDEN

Medan jag har undervisat i andlig krigföring, har det stått klart att många som kallar sig kristna är motståndare till detta. Detta borde inte komma som någon överraskning, eftersom de människorna är angripna av onda andar, som har kontroll över deras tankar och som har gett dem en snedvriden tro. Låt mig citera ett utdrag av ett brev som kom till vår kyrka. **1 Kor. 2:9-16**

“Jag kan ha missförstått någon del av frigörelseprocessen, **men jag har inte kunnat (eller velat)** trots att jag har bett att jag skall underordna mig Guds vilja, att göra det som förväntas av mig. Mitt liv, fastän det har haft sina ledsamheter, har förberett mig på var jag står idag, och jag sörjer inte över att jag har älskat någon av dem jag älskat, tänkt tankar som jag delat med andra, och så vidare. För mig ser det ut att vara sant att det finns mer rum i ett brustet hjärta, och jag kommer att fortsätta att sträva efter att ha ett öppet hjärta, även om det betyder att jag måste lida och blöda. Gud har visat mig sin nåd med många välsignelser. Mitt öppna hjärta och (relativa) brist på fruktan när det gäller gärningar, utmaningar och smärta är en del av de största välsignelser Han har gett mig. **Inte att använda kraft, utan att dra sig tillbaka, och leta efter en lättframkomligare väg, vore för mig en synd.**

Det ser ut som om uppgifterna vi får är som smällar för våra yngre bröder och systrar, individuellt och gemensamt, **och består av att försöka hela tvisterna som plågar vår planet. Jorden är förstörd till en sådan grad, att om vi inte skapar Riket här, och snabbt, så tror jag att Skapelsen kommer att gå under.** De bilder som John använder (jag erkänner att jag inte känner honom väl, hans vy är kanske vidare än jag tror) i sin andliga krigföring, om det tycker jag att det betyder litet om Gud och hans församling krigar mot Satan. Det inspirerar mig inte att handla kärleksfullt mot världen. **Jag tror inte att det hjälper människor att skilja sig från ondskan när man tjänar Gud. Vägen igenom är att möta ondskan i oss själva och andra med medlidande och hela den.**”

## DEN ALLMÄNNA TRON

Den allmänna tron hos ofrälsta människor, och även kristna till *namnet*, är så här:

1. Att vara öppen och positiv till sex den första gången man möts.
2. Även om en kvinna och en man inte tänker gifta sig, så är det inget fel med att bo tillsammans och ha sex, precis som gifta har det. Vid graviditet är abort praktiskt, då kvinnan har rätt att göra vad hon vill med sin kropp, medan man anser att barnets väl inte är så viktigt.



---

8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608

Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • [www.eaac.org](http://www.eaac.org)

3. Att vara öppen betyder att man inte behöver ta Bibeln bokstavigt, den är bara en guide och kan användas ihop med buddism, hinduism och andra religiösa skrifter som skrivits av människor.
4. Att leva ett heligt liv enligt Bibeln är trångsynt; det finns inget helvete eller en slutlig dom från Gud. Att rädda planeten jorden från miljöförstöring och global uppvärmning är de rätta sakerna att syssla med.
5. Det finns inget sådant som synd; leva och låta leva är deras motto. Denna typ av filosofi är inte ny, den är lika gammal som Satan själv och paketeras på olika sätt genom århundradena. **2 Petr. 2:9-22**

Aposteln Paulus har talat om för oss hur vi skall handla i en värld av synder och kompromisser. **2 Tim. 4:1-5**

Det är därför viktigt att förstå att kristna som lever ett heligt liv och står emot Djävulen möter ett våldsamt motstånd. **1 Petr. 5:6-11**

## HUR JAG UTFÖR MIN DAGLIGA ANDLIGA KRIGFÖRING DEL 2

Nästa målgrupp är en samling människor som jag känner genom församlingen eller genom andra människor. Jag beder för de som vandrar i Herren att de växer i hans nåd, för deras hälsa, för en ökande törst efter rättfärdighet och att de må vandra nära Herren.

Sedan blir målet de avfälliga; en lista på personer som jag har bett för under lång tid. Först ber jag att den dagen blir en domens dag för dem, att de inte mer skall kunna dra Jesu namn i smutsen, och oavsett vad som krävs, måtte varje avfällig komma in i en samstämmighet med Guds Ord. Om de har blivit helt avfälliga, ber jag att Gud snabbt skall ta bort dem från jorden.

Härnäst går jag över till de i vår församling som har blivit lösta och ännu lever på jorden. Min bön är då att varje person måtte bli till Guds avbild, att de inte har levt förgäves och har seger i sitt liv. Sedan finns det en del "elaka" som har vänt sig bort från Herren, förkastat friheten och skapat sin egen "teologi," min bön för dem är att Gud skall handla med dem snabbt och grundligt, att han gör vad som krävs för att avbryta deras uppror. Jag tror att mina böner är som "glödande kol" på de människornas huvuden och att deras lidande och elände i rättan tid blir så stort, att de i ren desperation vänder åter till Gud.

Nu är det dags att ta itu med Djävulen och hans fallna änglar. Så här ber jag då: *"I Jesu namn förklarar jag att Djävulen, hans fallna änglar och alla andra makter i Satans rike nu skall bindas till händer och fötter i rymden, luften, på jorden, under jorden och i havet, att de inte skall kunna göra någon skada under det närmaste dygnet mot min församling och den tjänst Gud kommer att ge åt mig, min fru, min familj, vår egendom, våra fordon och alla andra saker vi äger."* Sedan tackar jag Gud för att han sätter upp väggar av eld runt vår församling och egendom och sköldar av eld runt folket.

Min nästa måltavla är dessa Satans änglar: Gog and Magog (härskarna över det område som förut kallades Sovietunionen), varje Satans ängel över varje nation i

Mellersta Östern, Satans änglar över Kina, Indien, Pakistan och Nord Korea. I Jesu namn, ber jag Gud att hålla undan dem och att de bara skall kunna göra det som är nödvändigt för att uppfylla Guds profetior. Detta gäller dessa onda änglar och hela deras befälskedja.

Sedan ber jag Gud att han befriar de som tror på Kristus i de länder och områden jag nämnde förut, att varje fängesdörr skall öppnas för de som är i fängelse för sin kristna tro på falska grunder. Jag ber också till Gud att han skall förstöra alla slavarbetsläger och att alla som plågar kristna grips, paralyseras och kastas till marken, där de skall nagelfaras av Guds heliga änglar tills det är känt i Guds rike att de plågoandarna aldrig mer kan skada någon människa. Denna del av bönen mynnar ut i att Gud måtte frälsa miljoner människor i dessa länder och regioner innan Jesus kommer tillbaka.

Genom åren har jag samlat en lista över Satans änglar och befäl, som jag binder varje dag. De som syns mest är de följande:

Satans ängel Minerva (Kaliforniens onda makt), Satans ängel över Vatikanen i Rom, Satans ängel över Sydafrika, Satans härskare över alla Isebels andar, plus en mängd andra som jag förklarar gripna, kedjade, blinda, döva och stumma och som skall förvaras i det största bråddjupet i Atlanten under det dygnet. Sedan tackar jag Gud för att han låter heliga änglar utföra detta och att änglarna skall inta sina ställningar i luften, där som Satans makter förut har regerat. Och sedan tackar jag Gud för att han sänder frälsning och helande till folk som bor i dessa områden på jorden.

Efter det angriper jag beslutskedjan i Satans rike. Jag förklarar att beslutskedjan åter skall förstöras i Satans rike, så han blir oförmögen att ersätta de djävulska, demoniska krafter jag har slagit ut, så att det blir stor förvirring i Satans rike och att de sataniska/demoniska krafterna skall fortsätta sitt sataniska/demoniska krig när olika falanger i Satans rike bekämpar varandra i ett inbördeskrig som gör stor skada i den demoniska världen.

Nu vänder jag mitt andliga vapen mot alla sataniska/demoniska tankebyggnader och bålverk som Gud har visat på, och jag förklarar att dessa uppbyggnader som kan vara stationära, mobila och UFO:n skall avlägsnas eller förstöras under nästa dygn. Sedan tackar jag Herren för att han skänker hela kraften och myndigheten till sina Heliga Väktare och andra heliga änglar att slutföra detta uppdrag och låta himlarymderna vara fria från dessa krafter under dygnet. Nu är det tid att tacka Gud för en öppen himmel, frälsning, helande och befrielse för de människor som lever i dessa områden.

Nästa fas i min dagliga bön behandlar en del önskemål från Gud, men dem skall jag beskriva nästa gång. **Jak. 5:13-18**

**HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?**