

Resurrection Life of Jesus Church

TILLBAKA TILL APOSTLAGÄRNINGARNA

RLJ-1145-SE

JOHN S. TORELL

3 AUGUSTI 2008

DEL 34: BEKYMMER OCH OKLARA LÄROR

KAPITEL OCH VERSINDELNING

Originalmanuskripten till Bibelns många böcker hade inte ursprungligen kapitel och versindelning, utan varje bok var bara som ett långt brev. Kapitelindelningen infördes under tolvhundratalet e. Kr. medan versindelningen kom på 1500-talet. Därför kan vi finna att olika ämnen behandlas i samma kapitel, fast ibland fortsätter resonemanget i följande kapitel.

KONFLIKTEN I ANTIOKIA

Vi har redan i del 31 nämnt Paulus och Barnabas dispyt. De hade varit goda vänner och medarbetare i ca 15 år och ingen av dem visste att deras vänskap skulle ta slut och att de skulle bli bittra fiender. Men den Helige Ande visste före jordens grund var lagd att de inte skulle kunna reda ut sina olikheter och rörde vid en av de äldste från Jerusalem så de inte skulle fara tillbaka utan stanna i Antiokia och det fick till resultat att Silas blev utvald att bli Paulus medarbetare i predikandet av evangelium. **Apg. 15:32-41**

Efter denna händelse i Antiokia försvinner Barnabas ur bilden och Bibeln talar inte om för oss vad mer han gjorde, och hur han slutade sina dagar. Personligen tror jag att om Barnabas hade stannat kvar hos Paulus, skulle han ha spelat en större roll i framväxten av den kristna församlingen på jorden. Det enda vi vet om utgången av detta bråk är att Paulus senare gjorde upp med Johannes Markus, som blev en värdefull tillgång för Paulus under dennes sista år. **Kol. 4:10; 2 Tim. 4:11**

PAULUS MISSTAG

Bibeln nämner inte allt om misstag som Guds folk gör under sina liv här på jorden. Paulus hade just varit i Jerusalem och hävdade att frälsningen är av nåd och att det inte är nödvändigt för en hedning att konvertera till judendomen och inte heller att det är nödvändigt för en kristen att bli omskuren.

När han träffade en ung man som hette Timoteus, beslöt Paulus att gå judarna i området till mötes och omskar Timoteus personligen. **Apg. 16:1-3**

Ca tio år senare arbetade den Helige Ande med Paulus när han skrev till kyrkan i Galatien i klagörande ordalag att när en kristen blir omskuren av religiösa skäl, förstör detta det arbete som Kristus har lagt ned i honom. **Gal. 5:1-12**

Detta är vad vi borde lära oss av Paulus misstag: När en människa möter Kristus och blir född på nytt, tar hon med sig ett helt bagage av traditioner från sin religiösa



bakgrund. Det tar tid för Gud att ta bort dessa hedniska traditioner och syndiga vanor. Så hur utvecklas en pånyfödd kristen?

Genom att han studerar Bibeln och lyder det som Gud har talat till honom genom sitt skrivna Ord. **Joh. 8:31-32**

Det var mycket som var fel med mig när jag lämnade mitt liv åt Kristus år 1965. Det första som Gud tog itu med var att rensa i mina svordomar och de smutsiga vitsar som jag drog. Detta hände momentant genom den Helige Andes kraft men det tog över ett år innan jag kunde sluta dricka öl och flera år innan jag slutade se på en massa filmer och dåliga tvprogram. Jag slutade inte fira jul förrän 20 år senare och sedan slutade jag äta griskött och skaldjur. De senare därför att de är asätare.

Vad blev resultatet? God kunde använda mig litet mer för varje gång jag tog avstånd från en syndig vana.

Du kommer att ställas till svars när Gud visar dig sanningen om sådana här saker. Han vill inte att du går i dina gamla synder, utan att betala ett pris. **2 Peter 2:9-22**

SÅ HÄR ÄR DET: Gud möter syndaren där han befinner sig men det betyder inte att han har fördrag med synder. Gud använde mig för att leda människor till Kristus och predika evangelium mitt första år som kristen trots mina syndiga aktiviteter. Men allt eftersom jag fick mer insikt i Ordet, krävdes det mer av mig. **Hebr. 5:12-14; 6:1-3**

DEN HELIGE ANDE TAR ÖVER

Mycket få kristna har förstått att alla händelser på jorden har planerats i förväg av Gud före Skapelsen.

- Profeten Jesaja vittnade om denna sanning 700 år före Kristus. **Jes. 49:1-6**
- 200 år senare bekräftade Jeremia det. **Jer. 1:1-10**
- Ca 25 år efter Jesu uppståndelse, bekräftade aposteln Paulus att denna sanning är evig. **Gal. 1:11-18**

Gud visste före Skapelsen att ca 600 år efter Kristi födelse skulle Satan föra fram en man vid namn Muhammed och använda honom för att skapa en religion som var djävulsk, barbarisk och militant och att denna skulle krossa kyrkorna i Nordafrika, Mellersta Östern och avancera ända in i Europa. De kyrkor som grundats i dessa länder av apostlarna och deras lärjungar skulle bara finnas i 600 år och sedan upphöra att existera. Islamplågan håller hårt i mer än en miljard människor idag och orsakar problem och sorg i resten av världen när Satan skickar ut dem som terrorister och självmordsbombare. Därför talade den Helige Ande till Paulus och Silas att evangeliet skall västerut och grundläggas i Europa, så att vi skulle bli bevarade när Islam kom in i bilden. **Apg. 16:4-12**

Paulus och Silas visste inte att när det hade gått 1400 år, skulle Gud föra fram en man som hette Martin Luther i Tyskland, som skulle läsa Paulus brev till romarna och bli frälst. Luther var den man som Gud använde för att återupprätta frälsningens sanna budskap.

Paulus och Silas kunde inte ha känt till att män som Tyndale och Calvin skulle komma att användas att göra ett starkt fäste för kristendomen i England och sedan ta den med sig till Amerika, där det blev stora väckelser. De visste inte att mer än 1800 år efter sin död på jorden, skulle stora missionsprojekt ros i land av män och kvinnor i Europa och Amerika, så de gamla områdena där kyrkan var död åter fick kyrkor.

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DETTA?

1. Alla människor på jorden föds en särskild tid, i ett särskilt syfte. **Psalm 139:1-18**
2. Somliga människor är skapade till att ge stor ära till Gud, medan andra är bestämda till att bli redskap för förstörelse. **Rom. 9:9-23**
3. Efter floden kände Noa, hans tre söner och deras fruar alla Gud och hans önskemål, *men de lärde inte sina barn och barnbarn om Gud!* Därför kunde Djävulen ta över dessa generationer med samma knep som förut, och i mer än 6000 år har därför människor på den här jorden fått betala för Noa och hans familjs synder! **5 Mos. 6:5-12**
4. Fröjdas över att du har hört evangeliet och blivit född på nytt. Du tillhör en liten kvarleva på jorden som hört evangeliet, tagit emot frälsningens gåva och Guds nåd, som är dig beskärd genom de Helige Ande. **Joh. 6:44; 65**

Gör dig viss om att du vidarebefordrar denna gåva, för du vill väl inte göra som Noa och hans familj? **Luk. 10:1-2**

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?