

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

VAD HÄNDER I FRAMTIDEN MED VÅR VERKSAMHET?

RLJ-1162-SE

JOHN S. TORELL

30 NOVEMBER 2008

DEL 2B: FÖRSTÖR DJÄVULENS VERK

HUR LÅNG ÄR VEDERMÖDAN?

John Darby och hans lärjunge Cyrus Scofield trodde att den skulle vara i sju år, men det finns ingen vers i Bibeln som stöder denna teori. Den konstruerades genom att använda verser från Daniels bok, där det står talas om veckor och dagar i sluttiden.

Dessutom lärde dessa dispensionalister att alla kristna kommer att ryckas upp från jorden så fort vedermödan börjar. Det finns inte alls någon specifik vers i Bibeln som stöder denna spekulation. Tvärtom säger Bibeln att de kristna en gång får stå öga mot öga med Antikrist. **2 Tess. 2:1-5; Upp. 13:1-9**

Jag förkunnade själv i många år om det som hade inpräntats i mig när det gäller den yttersta tiden, av lärare och andra, att vedermödan varar sju år. Men när jag studerade Uppenbarelseboken fick jag problem när jag läste att Antikrist skall regera i "en timma". **Upp. 17:8-13**

Det är uppenbart att en-timmesreferensen inte är menad som en timme i nuvarande tid. Jag blev sedan ledd av Gud att se efter i 2 Petrus brev, där det står att en dag är för Herren såsom tusen år för oss. **2 Petr. 3:8**

När jag använde dessa nycklar på två olika tidssystem kom jag fram till följande:

- ❖ En minut för Gud är 8 månader och 8 dagar för människan.
- ❖ En timme för Gud är 41.67 år för människan.
- ❖ En sekund för Gud är tre dagar och 22 timmar för människan.

Som en vanlig köttslig människa skulle jag fördra att tro att vedermödan vore sju år, men min ande säger mig att detta inte kan vara riktigt; den är mer sannolikt nästan 42 år.

Som en av den yttersta tidens ledare skulle jag hellre förbereda för värsta tänkbara scenario, men om Jesus kommer tillbaka efter sju år, skulle jag inte klaga utan glädjas åt att jag hade fel.

VISIONER I DET FÖRFLUTNA

För att ni skall kunna förstå var jag står andligen, är det nödvändigt för er att förstå hur Gud har talat till mig i det förflutna. Jag säger inte detta för att bygga upp mitt ego men vill endast ödmjukt dela med mig av vad Gud har gjort för mig. Aposteln Paulus sade det så här: **2 Kor. 11:16-21**

Jag har inte lidit förföljelse som Paulus och jag tror att få människor någonsin kommer att lida som han, men det har varit förföljelse tidvis även i mitt liv som



8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608

Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

var så svår att jag bad till Gud att han skulle ta mitt liv. Det var inte fysisk förföljelse utan en mental, då folk angrep mig verbalt, förstörde kyrkor som Gud ville jag skulle bilda, förtal, skvaller, förräderi och försök att förstöra vår ekonomi. Men genom att stå på grunden Jesus, har jag kunnat överleva i de djupaste dalar och vända bakslag i seger. **Matt. 10:16-31**

VISIONS AND MESSAGES GIVEN TO ME IN SWEDEN

1. När jag var fem år, talade Gud till mig med en hörbar röst som bara jag hörde och talade om för mig att jag skulle flytta till Amerika.

2. När jag var sju år gav Gud mig en vision att jag skrev, fast jag inte hade lärt mig att läsa och skriva än.

3. När jag blev fjorton år och min bror (Peter) var nio, var vi ofta i en fin skog som låg invid en liten sjö och vi talade om att vi skulle flytta till Amerika och starta en fabrik som tillverkade pre-fabricerade hus. Inte visste vi att vi faktiskt skulle flytta till Amerika; men istället för att bygga vanliga hus åt folk så skulle vi bygga andliga hus åt människors själar. **1 Kor. 3:16**

4. Jag träffade Sam när jag återvände till Sverige som evangelist på 1970-talet, han var son till en pastor Johansson, som var pastorn i den pingstkyrka som var granne med mitt barndomshem. Redan när jag var tre år förklarade denne pastor Guds frälsningsplan för mig och jag minns att jag sade att jag ville uppleva den. Sam talade senare om för mig att han far hade fått en vision av hur mitt liv skulle bli i framtiden och berättade det för sin familj men inte för mig. När Sam och jag träffades för första gången som vuxna, grät han och kunde inte stilla sig. Han berättade om faderns vision men sade att han inte kunde berätta det för mig för då kanske jag gjorde något misstag och förstörde Guds plan för mitt liv. Han ville inte berätta om den, fast jag allvarligt ville att han skulle berätta. Men han bekräftade den del av visionen som hade uppfyllts och att jag var på rätt väg. Sam har nu flyttat hem till Herren och han tog med sig hemligheten, men jag tror att Gud uppenbarar den för mig i lugn och ro, steg för steg.

Pastor Johansson behandlades mycket illa av sina pingstbröder i Sverige och jag tror att Gud gav honom visionen för att han skulle glädjas åt att den treårige pojke som han talade med frälsningen om en gång skulle bli använd i hela världen, i den yttersta tiden.

5. Jag var avfälling när min fru och jag flög till USA år 1963; på planet hörde jag en stark röst säga, *“Det är bäst att du sköter dig bättre i Amerika än du har gjort i Sverige.”* Jag berättade inte för min fru eller någon annan om denna händelse på länge därför att jag kände hur en helig gudsfuktan drabbade mig, som varit hos mig allt sedan dess.

6. År 1971 återvände jag till Sverige som en annan man än jag varit vid avfärden 1963. Jag hade börjat på det teologiska seminariet i Mill Valley, California och predikade som evangelist. Jag anlände just medan min bror och hans fru var i färd med att åka på en dryckesresa till Jugoslavien.

Gud gav mig en vision kvällen innan Peter skulle åka; budskapet var klart, Peter skulle dö i en bilrock om jag inte ledde honom till Kristus innan de åkte. Jag darrade när jag tog honom avsides nästa dag på Vätterstranden och presenterade evangeliet för honom och han blev härligt frälst. Han sade sedan till mig att jag hade förstört hans semester för nu kunde han inte dricka mer.

De var faktiskt ute för en bilolycka under sin resa; skadorna på bilen blev stora men själva blev de inte skadade. Peter ringde så snart han kom tillbaka till Sverige och sade att han behövde bli döpt i vatten. Kort därefter tog Monica, hans fru, också emot Jesus. Innan jag for tillbaka till California, sade jag att de genast skulle söka visum för en immigration till USA. Jag vet att Gud drev dem, för de sålde möblerna och bilen och fick sedan visa mycket snabbt; de kom till California mindre än tre månader senare.

Barndomsdrömmen var därmed förverkligad för de två bröderna Thorell som nu var tillsammans igen, och från den dagen jobbade vi för att utveckla missionen EAEC och att bygga "andliga hem" för Gud. Min bror kunde inte flytta varje gång jag gjorde det och bodde länge i närheten av seminariet i Mill Valley, som låg två timmars körning från mig. Efter 30 år blev dock visionen uppfylld när Peter flyttade till min stad, Sacramento.

VISIONER OCH BUDSKAP SOM JAG FICK I AMERIKA

1. År 1965 blev min fru Aina och jag frälsta när vi tittade på ett av Billy Grahams korståg hemma framför TV:n.
2. År 1967 talade Gud starkt till mig att han ville ha mig i fulltidstjänst. Jag lämnade över mitt liv helt och hållet den 16 april 1967 på en morgongudstjänst i vår kyrka i Salt Lake City, Utah.
3. År 1969 flyttade Aina och jag till en bostad i närheten av seminariet i Mill Valley, California, för att jag skulle kunna gå där.
4. År 1974 tog jag emot en kallelse från en församling i Lodi, California, *Lodi Christian Life Center*.
5. År 1975 talade Gud till mig i en vision under natten att jag skulle starta ett radioarbete som skulle vara ca 30 år. Senare samma år talade Gud till mig att flytta norrut till Sacramento.
6. Mitt brorsbarn Charles Thorell föddes 1977. Jag fick hålla honom och be för honom på barnvälsignelsen, som var i en annan kyrka än vår. Gud talade till mig och sade att han hade kallat honom till predikant och jag bad om att Guds smörjelse skulle vila över denna lilla baby.
7. År 1999 talade Gud till mig att kalla Charles att flytta till Sacramento och bli med i vår mission. Vi träffades på mitt kontor och vi talade med varandra om hans kallelse. Han åkte hem för att be över det och beslöt sig för att handla i tro. Gud bekräftade senare hans kallelse och han är nu pastor i Resurrection Life of Jesus Church.

8. När jag kom till Sacramento 1976, använde Gud min fru och mig till att starta en ny församling under namnet *Christian Life Ministries (CLM)*, som låg i en förort till Sacramento som heter Carmichael. När församlingen låg på topp hade vi ca 300 besökare och två söndagsgudstjänster i rad. Men det hela blev förstört genom två händelser: först blev vi infiltrerade av två häxor som gjorde stor skada i församlingen och för det andra visste jag inte att en styrelseledamots fru var lesbisk.

Hon startade en särskild "tjänst" för kvinnor och hade "slummerbjudningar" på kvällstid för att kunna förföra de andra damerna. Det var försent när vi fick veta detta och för nästan alla kvinnor som var med på dessa bjudningar slutade det med skilsmässa.

År 1984 tog vi oss ledigt en vecka min fru och jag och campade i Sierra-bergen. Vi fastade hela veckan, drack bara vatten, och sökte Herren. Det svar jag fick var inte vad jag ville höra. Kyrkan var så fördärvad att den inte kunde räddas; vi skulle bara sluta vår tjänst och ge oss iväg. CLM-Kyrkan varade bara åtta veckor till innan den föll sönder totalt och stängdes.

De två följande åren jobbade jag tillsammans med en kärngrupp från CLM; vi höll bibelstudier i olika städer och hade en gudstjänst på söndagar hemma hos någon.

Sommaren 1986 fick min fru och jag en tur till Oral Roberts' University gratis, så vi skulle kunna besöka konferensen där. Vi kände oss inte ledda att vara med på något av programmen som erbjöds och åkte därför hem. När vi flög hem och beundrade landskapet i Texas, bad jag och trätte med Gud om mitt misslyckade liv som predikant. Då hörde jag en stark röst i mig som jag förstod var Herrens: "*Jag vill att du skall starta en ny kyrka (församling) när du kommer tillbaka till Sacramento.*" Jag ropade inom mig och sade till Gud att jag aldrig mer ville bli pastor igen; det gjorde för ont, och jag ville inte fortsätta med det. Men Gud meddelade mig samma sak; starta en ny kyrka! I desperation frågade jag Gud vad kyrkan skulle heta. Han svarade mig: "*Kyrkan Jesu Uppståndelse och liv*" (Resurrection Life of Jesus Church).

När vi kom tillbaka till Sacramento hände det många underverk medan jag förkunnade för vår grupp att vi skulle bilda en ny kyrka. En vänlig byggare gav oss det nödvändiga materialet och arbetskraften så vi kunde förvandla en smal huskropp till en kyrkobyggnad och Gud sände oss allt möjligt folk till hjälp. *Resurrection Life of Jesus Church (RLJC)* står fortfarande kvar trots många stormar, kyrkostrider och försök att ta över den. Jag hyser inga tvivel om att RLJC är Guds verk eftersom förlorade själar har blivit frälsta hos oss och avfälliga kristna har blivit helade och frisatta från demoner.

Innan jag lämnade Lodi 1976 gav en pingstpastor som var en vän till mig ett profetiskt budskap som bad mig bilda den nya kyrkan i Carmichael.

Resurrection Life of Jesus Church började i Citrus Heights, vi flyttade efter nio år till North Highlands och var där i sex år tills vi inte fick ha kvar byggnaden och hade sedan hemmagudstjänster i ett år. Sedan fann vi en ny byggnad i Antelope,

en annan av Sacramentos förorter, där vi blev kvar några år varefter vi flyttade till vår nuvarande kyrka i Carmichael, bara ett stycke från den lokal Christian Life Center har.

Efter trettiofem år i Sacramento är jag tillbaka där jag startade. Jag tror inte att det är en tillfällighet.

TILLBAKA TILL APOSTLAGÄRNINGARNA

Medan vi var på semester i september 2007, kände jag det fortfarande som om ingenting fungerade och att vi fick kämpa med vårt arbete. Medan jag bad och klagade inför Herren om mina bekymmer gav han mig ännu en vision, som jag skriver om i ett predikoutkast den 14 september 2007:

RLJ-1103-S

VISIONEN

När jag hade sovit väckte Gud mig kl. ett på morgonen. Min sömnhet var som bortblåst och min hjärna var klar när den Helige Ande började tala till mig. Jag förstod att min bön hade nått himlen och att Gud var beredd att svara mig. Här är den vision som jag fick innan jag somnade igen:

Den kristna kyrkan i gemen har blivit bedragen och inledd på fel väg. Andra pastorer och även jag har klagat över detta och visat på misstagen. Trots alla våra ansträngningar har vi inte kunnat stoppa detta godståg som djävulen har satt på spåret; det är som att skjuta med leksaksgevär på en krokodil. Avslöjandena var nödvändiga och kommer att fortsätta, men Gud har en kontraplan. Matt. 13:10-15

TILLBAKA TILL APOSTLAGÄRNINGARNA dök det upp i min hjärna, om och om igen. Jesus kom för att frälsa mänskligheten, Han instiftade sin kyrka, och den Helige Ande var kraften som kunde bygga den församling som vi finner i Apostlagärningarna. Matt. 13:16-23, Apg. 1:4-8

I den därpå följande predikan (RLJ-1104-S), talade jag på mötet om att jag hade fått en uppenbarelse om en stor väckelse i vår kyrka och att den skulle växa och gå runt hela världen; Jag såg att mötena spelades in av kameror och for ut med budskapet över hela världen via internet. Som jag förstod det skulle väckelsen komma först, följd av utsändningarna på internet.

Men jag hade fel om sändningarna. I den första veckan i oktober reste jag till staten New York för att hjälpa en familj. De menade att vår kyrka borde ha utsändningar, vilket jag först avfärdade som omöjligt på grund av våra utgifter.

Den Helige Ande rörde emellertid vid mig en kort tid senare att jag skulle be våra understödjare att sätta in extra medel för sändningarna. Vid denna sommars slut hade vi fått in ca 30 000 dollar och började köpa utrustning och bygga om vårt ljudrum.

När vi hade startat projektet så fann vi att det skulle kosta mer än vi hade beräknat, och nu när allt är på plats, har det gått till 40 000 dollar. Även om vi kalkylerade fel tror jag, eftersom detta är Guds projekt, att han kommer att förse oss med de 10 000 vi blev tvungna att låna.

Vi kommer snart ut med våra första sändningar.

SUMMERING

Guds kallelse i mitt liv har kommit steg för steg. Jag har aldrig fått en komplett bild av hur saker och ting skall sluta, endast tillräckligt med information så att jag har kunnat ta nästa steg och sedan nästa.

1. Gud kallade mig till en pastorstjänst i Lodi, California. Det fanns en kristen radiostation i den staden och där hade jag radiogudstjänster. Utan detta hade jag senare inte kunnat nå folk i Sacramento och starta en kyrka.
2. Gud kallade mig till tjänst i *Christian Life Ministries* i Carmichael, en förort till Sacramento. Där startade vi mission med trycksaker, som utvecklades och där blev bibelserien *Christian Dynamics* till. Snart växte en hel missionsorganisation fram, som har blivit ryggraden i vårt arbete.
3. Gud kallade mig att bilda församlingen *Resurrection Life of Jesus Church*. Under de senaste 24 åren har Gud gett mig allt större insikt i Bibeln, även när det gäller frigörelse från demoner. Från det vi startade webbsajten år 1997, har vi utvecklats ett mycket starkt arbete på internet; vi har numera sidor på svenska, norska, tyska och spanska. Grunden för framtida utsändningar blev lagd på detta sätt.
4. Under alla dessa år har jag varit pastor, lärare, evangelist och författare, men inte ledare på världsarenan, internet. Jag våndas och kämpar med denna kallelse så att jag inte skall göra Gud besviken.

Vill du stå med mig i denna gigantiska räddningsmission för förlorade själar och förvirrade kristna medan vi stirrar det antikristliga systemet i ögat? Mark. 16:15-20

Kom ihåg att de inte är så viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen, men det är viktigt hur du avslutar det!

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?