

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

PREDESTINATION

RLJ-1214-SE

JOHN S. TORELL

29 NOVEMBER 2009

DEL 7: VI LÄR OSS VILA I GUDS VILJA

LIVET I EGYPTEN

När Gud flyttade Jakobs familj till Egypten var de bara en liten skara bestående av 66 människor, hans sonhustrur medräknade. **1 Mos. 46:26**

Gud tänkte bygga upp en hel nation av dessa människor vilka efter 430 år blivit 600 000 män, kvinnor och barn. **2 Mos. 12:37**

För att få ett amerikanskt perspektiv på det hela så anlände båten Mayflower till Amerika år 1620, för 389 år sedan. Föreställ dig att Gud utfärdar en order att alla vita ättlingar från Europa skall lämna USA och flytta tillbaka till sina respektive ursprungsländer, med bara kläderna på kroppen och några fäkreatur. Hur många tror du skulle vilja ge sig av? Ingen. På samma sätt ville inte Jakobs avkomlingar lämna Egypten där de hade stora gårdar, fina hus och levde ett gott liv. Bara en katastrof kunde få dem att ge sig av.

Det var Guds vilja för Jakob och hans familj att flytta till Egypten och leva där i välstånd på alla livets områden. Det var Guds vilja för dem att lära hur man bygger hus, sköter boskap och åkrar och att skörda, bärga in i lador samt göra kläder, skor och verktyg.

Gud skapade en särskild sorts människa för livet i Egypten. Då det inte skulle bli några krig gjorde Gud människor med en önskan att giftas och föröka sig, arbeta hårt och bygga upp välstående familjer. Kvinnorna välsignades med barn och födde dem utan besvär. **2 Mos. 1:7, 19**

Dessa människor längtade inte efter att lämna Egypten, att beblanda sig med egyptierna eller att utmärka sig genom bedrifter. Gud hade ålagt dem att noga uppteckna sin genealogi, för att de förra generationernas historia säkert skulle bli bevarad och att varje ny generation skulle lära känna Abraham, Isaks och Jakobs Gud.

Gud skapar människor för särskilda tider och syften enligt sin Stora plan och ser till att varje person passar in i den tid som de kommer att leva på jorden. Jes. 49:1-3; Jer. 1:4-10; Gal. 1:15

UPPBROTTET FRÅN EGYPTENS KUNGAHUS

Vid denna tidpunkt följde Moses bara med strömmen och visste inget om sin framtid, men Gud gav honom en ingivelse att fara hem och träffa familjen. Det var då som han såg det förtryck som rådde och i vrede dödade en egyptisk vakt som misshandlade en hebreisk man. **2 Mos. 2:11-12**



8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608

Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

Moses var naiv och trodde att alla hebreer älskade varandra och när han ingrep en andra gång förstod han att det mord han begått dagen före hade blivit känt och han hade inget annat att göra än att fly för sitt liv. Här kan vi åter se hur Gud skapade en situation för att få ut Moses "ur kuvösen" och få honom börja på sitt nästa uppdrag i Guds träningsprogram. **vers 13-15**

Moses kunde ha försökt vädja till farao, och en gång för alla brutit sina band med Guds folk, men den tro Gud gav honom fick honom att förkasta Egypten och välja en osäker tid med Gud. **Hebr. 11:24-27**

Vid Faraos hov var det säkert gott om mat, lustigheter och en lysande framtid, men Gud gjorde Moses rastlös och använde sig av en våldsam konfrontation för att få honom dit han ville.

FYRTIO ÅR I DEN TORRA VILDMARKEN

Moses gick från den överdådiga lyxen i Egyptens huvudstad till en torr dammig öken som en herde med en nyfunnen fru. **2 Mos. 2:16-22**

Moses var fyrtio år när han kom till öknen och skulle sedan vandra omkring, bo i tält med sin fru och son och vakta får. Då han var åttio år hade han mist allt hopp och måste ha trott att han på något sätt hade missat Guds kallelse i sitt liv och att all träning och utbildning han hade fått i Egypten var bortkastad. Vem behöver en kungs utbildning när man skall vakta får?

MOSES KALLELSE

Under sin tid i Egyptens palats lärdes Moses upp till att bli härskare och blev väl förtrogen med krigföring. Men 40 år som herde hade sopat bort alla förväntningar om att göra något stort för Gud och Moses måste ha tänkt att hans framtid var att dö i ett främmande land och glömmas bort av historien.

Gud söker människor som har lärt sig dö bort från det egna jaget och inte har några ambitioner att bli berömda här nere. Det är sådana Gud kallar till positioner som är stora. Han söker män och kvinnor som är ödmjuka. Moses passade in på denna beskrivning och Gud använde en händelse utöver det normala för att påkalla hans uppmärksamhet. **2 Mos. 3:1-6**

Gud berättade för Moses om sin plan för Israels barn. **vers 7-10**

“VEM ÄR JAG ATTITYDEN”

Moses var en förkrossad man som svarade med otro, osäkerhet, underlägsenhet och en total brist på självförtroende och visste inte varför en mäktig farao skulle lyssna på en gammal man? **vers 11**

Gud förhandlade inte med Moses. Han hade skapat Moses och styrt över hans liv i 80 år och sade bara: *Du är mannen!* **vers 12**

Moses såg inom sig hebreernas äldstes ansikten. De visste ju att han var en mördare och rymling och nu skulle han komma tillbaka och säga dem att han

hade sett och talat med Gud. Han kunde just föreställa sig skratten och hånet.
vers 13

Gud sade åter till Moses att argument var oväsentliga; han behövde endast vara lydig. **vers 14-22**

MOSES ARGUMENT

Moses motsade Gud på tre punkter:

- ❖ Folket kommer inte att tro på mig. **2 Mos. 4:1**
- ❖ Jag är ingen talare. **2 Mos. 4:10**
- ❖ Sänd någon annan. **2 Mos. 4:13**

GUD SVARAR:

- ❖ Gud lovade att det skulle ske mäktiga tecken. **2 Mos. 4:2-9**
- ❖ Vem skapade din mun? **2 Mos. 4: 11-12**
- ❖ Till slut blev Gud arg och skulle ha sagt på vårt språk: *“Håll truten och gör bara som jag säger! Sluta argumentera! Det är lönlöst, jag är Gud och du är rätt man för jobbet!”* **2 Mos. 4:14-17**

MOSES TAR EMOT KALLELSEN

Moses förstod då att Gud menade allvar, att det inte fanns någon väg bort från denna kallelse och accepterade att det var hans uppgift. Han sade till sin svärfar: *“Jag har just pratat med Gud i telefon och jag skall komma tillbaka till Egypten för att befria mitt folk från det egyptiska slaveriet.”* Moses sade också till sin fru: *“Packa dina saker och gör barnen redo, vi skall resa till Egypten med en gång!”* Moses frågade inte Sippora om hon ville resa med, han var familjens överhuvud, Gud hade talat och det var ingen tid att förlora. **18-20**

VAD KAN VI LÄRA AV DET HÄR?

1. Var och en som tror har del i att fullfölja Guds plan för hans rike på jorden.
2. Vi får inte alltid i förväg veta vad vår uppgift är, det är mer som att ge sig ut på en trons resa, trots omständigheter och hinder och det som ser ut att gälla i vardagen.

Lämna framtiden till Gud och förlita dig på han kommer att leda dig på ett sådant sätt att du hamnar där han vill att du skall vara **Allt du behöver göra är att förtrösta på att din lydnad och hans välsignelse är hans vilja. Hebr.11:32-40**

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu viktigare att du avslutar den rätt!

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?