

# Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

## GUDS ÖVERHÖGHET

RLJ-1237

JOHN S. TORELL

9 MAJ 2010

Bibeln är full av händelser där Gud griper in på ett gudomligt sätt i människornas liv. Vi har läst de gudomliga redogörelserna i Apostlagärningarna och önskar att Gud skulle göra likadant i vår tid. Gud har inte förändrats och gör än idag under och har nyligen gjort något i vår församling på ett sätt vi aldrig sett förut.

### EN BERÄTTELSE

För ca två år sedan föddes den lilla pojken vid namn Caspar av en svensk mor och amerikansk far. Fadern är en utövande buddhist och mamman har ingen särskild religion. De bor i den lilla småstaden Mill Valley strax norr om San Francisco.

Den svenska mamman har en god vän som också är från Sverige och hon bor med sin familj i Fairfax, en annan småstad, precis norr om Mill Valley. En dag fick hon veta att Casper hade cancer och en behandling påbörjades men ingen visste trots det om han skulle leva eller dö.

Under tiden gjordes reparationer på deras hus och den som var arbetsledare hette Vassili, som råkar vara medlem av *Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv*. Han hade varit i detta hus flera gånger innan Casper fick cancer och talade mycket med fadern om detta. Vassili ställde följande brännande fråga till fadern, "är du villig att ge upp Buddha i utbyte för din sons helbräddagörelse?" Fadern tvekade inte utan sade "Nej." Vassilis hjärta gick itu och nästa söndag berättade han historien i kyrkan och begärde förbön för Casper för helande, oavsett föräldrarnas andliga tillstånd.

Vi bad i kyrkan och gick vidare eftersom det ständigt kommer in vädjanden om förbön men Gud var inte färdig med oss. Ca två år innan vi bad för Casper, hade vännen Leif från Norge sänt oss en cd med och av den svenske evangelisten Lennart Larsson, som reste och predikade i Norge. Min fru och jag blev mycket förtjusta i denna cd och ville komma i kontakt med denne man.

Men Leif visste inte hur man kom i kontakt med honom och min fru Aina fick tag i vännen Ann-Britt i Sverige som är en pånyttfödd kristen och hon ringde i sin tur sin syster för att höra efter om hon hade hört något om denne Lennart. De goda nyheterna var att systemen kände till evangelisten, hade en del inspelningar med honom och kunde ge oss en adress och ett telefonnummer. Det nådde oss första veckan i maj och vi fick också veta att Lennart antingen var i Norge eller var på väg att lämna Sverige för att resa till Norge.

Vi beslöt att ringa Lennart så snart som möjligt och till min förvåning svarade han i telefonen och vi talade en del om hans fina musik. Sedan frågade han mig: Hur långt är det från *Sacramento* till *San Francisco*?" När jag sagt att det tar två timmar med bil, sa Lennart att han hade en dotter som bodde i en småstad norr



8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608

Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • [www.eaec.org](http://www.eaec.org)

om San Francisco men hon var avfälling och vandrade inte i Kristus. Men han hade fortfarande hopp om henne ty för inte länge sedan hade hon skickat honom ett E-mail i vilket hon bad honom be för en liten pojke som hade cancer. Det visade sig att hans dotter var en mycket god vän till Caspars mamma.

Jag lyssnade med spänd uppmärksamhet och undrade hur det kom sig att denna berättelse lät så bekant. Lennart sade att pojken hette Casper men det var flera veckor sedan vi bad för en pojke som hade cancer och jag kunde inte komma ihåg vad han hette. Så fort jag hade talat färdigt med Lennart, ringde jag till Vassili och bad om namnet på pojken. Något sa ja i min ande när han sa Casper och jag förstod att Gud brydde sig om denne lille pojke och ingav vår församling att åter be för honom, denna gång en hel kväll.

Allt detta ringande skedde den 4 april och den kvällen hade vi förbönsväll i kyrkan, jag berättade om den Helige Andes rörelse ibland oss, och vi förstod, att precis som i Apostlagärningarna, arbetade Gud angående denne lille pojke vars föräldrar inte var kristna; Gud hade en plan för honom.

Vassili skall tillbaka till huset och jobba den 10 maj och skall hålla på där i flera dagar. Detta kommer att ge honom en chans att tala med modern, själv be för barnet och visa på Jesus för denna familj som lever utan hopp.

Ingen i kyrkan visste om det här och det faktum att en svensk evangelist skulle visa sig ha en dotter som var den sörjande mammans bästa vän; *detta är ett verk av den Helige Ande!* När jag frågade Gud vad han ville jag skulle predika om följande söndag, sade han att jag skulle berätta historien om Casper och predika om Guds storhet.

## **GUDS ÖVERHÖGHET**

Websters lexikon definierar ordet *ÖVERHÖGHET* som:

- Över alla andra,
- Suverän gentemot alla andra,
- Oberoende av alla andra.

Vår Himmelske Fader är suverän och har sagt sig vara så själv utan några ursäkter. **Jes. 45:21-25; 46:9-11**

När Job började ifrågasätta Gud, blev han tillrättavisad genom de frågor som Gud i sin tur ställde till honom. **Job 38:1-41**

## **GUDS KÄRLEK**

Jesus sade att trots Guds oerhörda majestät, skönhet och makt så älskar han ändå människor. **Joh. 3:16**

Gud söker människor som vill komma till honom för att tillbedja och älska honom. **Joh. 4:23-24**

Gud älskade var och en av oss innan vi kom till Kristus med våra liv; han älskade oss medan vi fortfarande var syndare. **Rom. 5:1-11**

## **GUD KALLADE OSS**

God skapade varje människa som skulle leva på denna jord före skapelsen och före något annat blev utformat. Jesaja vittnade om denna sanning. **Jes. 49:1**

Så gör även Jeremia. **Jer. 1:4-10**

Och aposteln Paulus. **Gal. 1:15**

## **GUD BRYR SIG OM INDIVIDEN**

Det var en romersk officer vid namn Kornelius i Apostlagärningarna som trodde på Abraham, Isak och Jakobs Gud, en bedjande man. Gud ville frälsa honom och hela hans hushåll. Evangeliet är givet för att människan skall predika det och tjäna andra med det och därför måste Gud på sitt sätt få vissa personer att handla, för att få sin vilja gjord. Det innebär tre steg:

- ❖ Bönen. **Apg. 10:1-2**
- ❖ Visionen. **vers 3-6**
- ❖ Handlingen. **vers 7-8**

Gud hade satt i rörelse handlingen att skaffa hjälp och sedan och skaffat fram den som skulle hjälpa. Det blev samma steg:

- ❖ Bönen. **vers 9**
- ❖ Visionen. **vers 10-16**
- ❖ Handlingen. **vers 17-23**

**Resultatet blev frälsningen, dopet och uppfyllandet av den Helige Ande.**

**Gud vill att lille Casper skall bli helad, så att han vad tiden lider kan bli frälst och Gud har aktiverat en rad människor som skall bedja, och Vassili skall först skall ge honom budskapet och lägga sina händer på barnet och be. Bara han har tillgång till att träffa barnet under denna tid.**

Det är spännande att Jesus är densamme igår, idag och för evigt. **Hebr. 13:8**

Aposteln Petrus sökte inte bli aktiverad utan försökte komma närmare Herren och då aktiverade Gud honom.

Allt folket som är inblandade när det gäller Caspar försöker inte göra ett särskilt jobb, utan var människa levde ett normalt liv i vandring med Jesus och precis som i Apostlagärningarna är det Gud som har aktiverat var person.

- ✓ Vassili är bas för ett byggföretag och tog de första kontakterna med pojken och hans familj.
- ✓ Leif sände en kristen cd med Lennart Larsson.
- ✓ John och Aina tyckte om musiken och ville ta kontakt med Lennart.
- ✓ Ann-Britt var en olydig Herrens jungfru.

- ✓ Lennart hade nyckeln till puzzlet och lämnade den vidare till John.
- ✓ Folket i *Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv* har hållit förbön.

**Nu är det upp till Gud att avsluta detta projekt genom att hela Casper och när det blir dags, frälsa honom. Hans föräldrar får en chans att ta emot Jesus och även Lennarts dotter får den chansen.**

**Är du redo att ta del av ett underverk?**

***Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu viktigare att du avslutar den rätt!***

***Har du gjort upp en plan på hur du skall avsluta ditt liv eller driver du runt utan mål?***

**HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?**