

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

DET RÄTTA SÄTTET ATT NÄRMA SIG GUD

RLJ-1254-SE

CHARLES THORELL

5 SEPTEMBER 2010

PERFEKTION I LUSTGÅRDEN

Adam och Eva blev fullkomligt skapade på varje sätt; de hade inga fysiska fel, sjukdom fanns inte och det fanns inget i deras liv som skilde dem från Gud. Deras närmanden till Gud var enkla, som ett barn till en förälder, men livet så som de kände det förändrades när de gjorde uppror. Gu älskade dem trots det, men deras fall fick konsekvenser ty Gud är helig och rättfärdig.

Människan kommer till Gud i ett syndigt skick ärvt från Adam och Eva eftersom de åt av den förbjudna frukten från kunskapens träd. **1 Mos. 2:8-9, 15-17**

DET FELAKTIGA SÄTTET ATT BEHAGA GUD

Gud gjorde det klart att han ville ha ett blodsoffer men Kain tänkte annorlunda och förstod inte att det inte var "markens frukt" utan "kött och blod" som skulle offras på korset. **1 Mos. 4:3-5**

Kain var inte på det klara med Guds tankar som baserades på vad han ville och inte det Gud hade visat Kains föräldrar. **1 Mos. 3:21**

RÄTT SÄTT MEN FELAKTIGT SLUT

Kung Salomo började som en Guds man. Han fick möjlighet att bygga templet, fick stor rikedom, visdom och ära, men han kastade bort allt när han tog sig hustrur som inte dyrkade Israels Gud och slutade som avgudadyrkare. Du kan läsa om detta i 1 Konungaboken och 2 Krönikeboken.

ATT NÄRMA SIG GUD PÅ RÄTT SÄTT

Påskan var förbi och Jesus lämnade Jerusalems tempel för att fara tillbaka till Galiléen. Den kortaste vägen var genom Samarien men den var inte judarnas favoritväg då de ansåg att samariterna var orena halvblod och ville inte ha med dem att göra. **Joh. 4:1-4**

De stannade vid en brunn vid middagstid och lärjungarna gick för att skaffa mat. Jesus var trött och törstig och frågade en samaritisk kvinna om vatten. **vers 5-8**

Kvinnan blev förundrad över att Jesus ens talade med henne och ännu mer att han ville ha vatten av henne. **vers 9**

Jesus överaskade henne vidare. **vers 10**

Kvinnan var lika förvirrad som Nikodemus och trodde att Jesus talade om något fysiskt när han i själva verket talade om något andligt. **vers 11-12**

Jesus fortsatte med att tala om ett annat slags vatten som gör att man aldrig törstar mer. **vers 13-14**



8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608

Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

Det var tydligt att Jesus hade något som hon inte hade som hon ville gärna ha. **vers 15**

Jesus sa att hon skulle hämta sin man men visste redan hur det låg till. **vers 16-18**

Jesus visste något som en främling inte kunde veta och kvinnan uppfattade genast att han var en profet men var rådvill om var de skulle tillbedja då samarierna hade byggt ett tempel på berget Gerisim, liknande det i Jerusalem bara en kort bit från där de stod. **vers 19-20**

Jesus sa att det inte spelade någon roll var hon tillbad så länge hon vände sig till Gud. **vers 21**

Samarierna trodde på Moses böcker men hade ändrat i dem för att de skulle passa deras åsikter, men Jesus hänvisade till den oförfalskade Guds lag och att Messias skulle komma från judarna. **vers 22**

Det är dags att tillbedja Gud i ande och sanning, enligt Jesus följde det ena det andra. **vers 23**

Gud är inte en fysisk varelse utan en ande och de som vill närma sig honom, måste göra det på hans villkor. **vers 24**

Kvinnan beslutade sig för att tro på Jesus. **vers 25-29**

ATT NÄRMA SIG GUD FÖRGÄVES

Det är fåfängt att tillbedja med olösta konflikter. **Matt. 5:22-24**

Det är fåfängt att tillbedja med idel upprepningar. **Matt. 6:7**

Fåfängan har en mun som välsignar och förbannar. **Jak. 3:1-11**

Det är fåfängt att ignorera Gud alla veckodagar utom vid söndagsgudstjänsten.

ATT TILLBEDJA I ORD OCH SANNING

Att tillbedja Gud kan endast göras av en pånyttfödd kristen som vandrar i sanningen. Det betyder att du lyder Guds bud och lever ett heligt liv i världen, men icke av världen. Sann tillbedjan är mycket mer än en fysisk händelse och när vi tillbeder Gud i ande och sanning, kan vi djärvt komma inför hans ansikte när som helst.

*"Eftersom vi nu hava en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son, så låtom oss hålla fast vid bekännelsen. Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd. **Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.**" **Hebr. 4:14-16.***