

# Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

## TRÄNG DIG FRAM TILL GUD

RLJ-1255-SE

CHARLES THORELL

12 SEPTEMBER 2010

### TRONS HJÄLTAR

Det finns människor i Bibeln som ses som Trons hjältar, därför att de åstadkom något stort trots motgångar. De levde i nuet och kämpade med samma känslor och utmaningar som vi, men vi har fördelen av att kunna läsa Bibeln, se hur de hanterade tingen och vet redan utgången.



Om du mötte ett sådant problem, hur hårt skulle du arbeta för att finna en lösning?

### LIDANDE ÄR EN MOTIVATOR

Bartimeus var en blind man som inte kunde försörja sig utan tiggde. **Mark. 10:46**

Han måste ha hört att Jesus helade de blinda och botade de rörelsehindrade och de leprasjuka. När Bartimeus såg den stora folkmassan som gick förbi honom och fick veta att Jesus också skulle gå förbi där, blev han upprymd och ropade för full hals. Folk runtomkring sa till honom att han skulle vara tyst men detta var hans livs chans så han ropade ännu högre. **vers 47-48**



Det är värt att notera att Bartimeus inte kallade honom Jesus från Nasaret, utan Jesus Davids son, Messias titel. Han var dessutom ömkansvärd i sin blindhet och ett perfekt mål för Jesu nåd.

*“Då skola de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Då skall den lame hoppa som en hjort, och den stummes tunga skall jubla...”* (Jes. 35:5-6a)

Jesus stannade och bad Bartimeus stiga fram. Då bad de som förut hade tystat ner honom att gå fram. **vers 49**

Bartimeus hade så bråttom att möta Jesus att han sprang, slängde sin kappa på marken och skyndade sig när de ledde fram honom. **vers 50**

När han blev tillfrågad vad han ville förklarade Bartimeus att han ville få tillbaka synen mer än något annat i världen. **vers 51**

Jesus kunde ha helat honom ändå, men han framhöll också hans stora tro. Det slutliga beviset på helandet var att han följde Jesus därefter. **vers 52**

“Genom detta förstod man att han var fullständigt helad, att han inte längre behövde ledas fram utan kunde gå själv; och beviset på den tacksamhet han närde för Jesus var att han använde sina ögon i Herrens tjänst. Det är inte nog att komma till Jesus för att bli helad, utan när vi blir helade måste vi fortsätta att efterfölja, ära och finna Guds instruktioner. De som har andlig klarsyn ser skönheten hos Kristus, som de dras till.” Matthew Henry



8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608

Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • [www.eaec.org](http://www.eaec.org)



Hur skulle du reagera om du fick uppleva ett livsavgörande underverk? Hur skulle du visa din tacksamhet? Skulle du använda Jesus som en bankomat, ta ut vad du behöver och sedan gå din väg?

## JESUS KOM FÖR DE LIDANDE

Bartimeus kunde inte hjälpa att han var född blind men det stoppade honom inte från att försöka få hjälp med sin blindhet när han pressade sig fram till Jesus.

Gud Fader sände sin Son för att hela de blinda. **Luk. 4:17-19**

*"Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smört mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka; han har sänt mig till att läka dem som hava ett förkrossat hjärta, till att predika frihet för de fångna och förlossning för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, en dag, då han skall trösta alla sörjande..." (Jes. 61:1-23a)*

*Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog. (Joh. 10:10)*



Jesus Kristus är alltid densamme! (**Hebr. 13:8**) Han har inte anseende till personen och han vill göra med dig som han gjorde med Bartimeus. Om du vill ha något från Herren, hur angeläget är det?

*"Eftersom vi nu hava en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son, så låtom oss hålla fast vid bekännelsen. Ty vi hava icke en sådan överstepräst som ej kan hava medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd. **Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.**" Hebr. 4:14-16.*