

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

HUR MAN VANDRAR I SIN FRIA VILJA

RLJ-1262-SE

JOHN S. TORELL

31 OKTOBER 2010

Vi skall nu studera rent praktiskt vad det är att vandra med Gud i vår egna fria vilja. Först av allt, låt oss fastställa att Gud inte tvingar oss att älska honom, utan det är ett beslut som varje kristen själv måste ta. **Joh. 14:15**

Det går inte att älska Gud med ord, sånger eller pengar, bara genom att hålla hans bud. Därför är det brukandet av den fria viljan som vill lyda Gud och följa hans instruktioner. **Rom. 6:11-23**

VI MÅSTE VETA VAD GUD HAR TALAT

För att kunna älska och lyda Gud, är det mycket viktigt att läsa Bibeln för att få veta vad han har sagt och lära känna de lagar han har uttalat. Ett bra sätt är att se vad Jesus sade i dessa frågor. **Matt. 5:13-19; 22:35-40**

Bibeln säger att Jesus blev offerlammet och att han en gång för alla betalade priset för våra synder. Det finns inga fler offer för oss att lita till. **Hebr. 9:11-28**

Vi kan på logisk väg förutsätta att varje bud som Gud har gett oss i Bibeln gäller fram till Jesu återkomst. De enda bud vi inte behöver bry oss om är de som gäller djuroffer.

VAD ÄR GUDS LAGAR?

Det finns bara ett sätt att förstå Gud lagar och det är att studera Bibeln med början i 1 Mosebok. När apostlarna började predika evangeliet, hade de bara Det Gamla Testamentet (GT); det Nya Testamentet (NT) som kom senare, är en kommentar av GT. Gud lade fram en studieplan för sitt folk. **5 Mos. 6:3-9**

Det är varje kristens skyldighet att läsa Bibeln i fråga efter fråga och ta reda på vad Gud vill ha gjort. **2 Tim. 2:15-16**

Människorna går under på grund av att de inte känner Guds Ord. **Hosea 4:1-6**

VAR SKALL MAN BÖRJA?

Vi bör poängtera att människan blir frälst av nåd, inte av gärningar; vi kan inte lägga något som intäkt för detta själva. **Ef. 2:8-10**

Jag gör Guds gärningar FÖR ATT JAG ÄR FRÄLST – inte för att bli frälst!

Det mest logiska är att börja med att presentera de Tio Budorden. De flesta kristna har hört talas om Budorden och en del kan nämna några av dem, men de flesta är okunniga om detta. Då Bibeln har tagits bort från den allmänna skolan så kan nutida människor mycket litet om dessa 10 Guds bud. **2 Mos. 20:1-17**



8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608

Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

1. Eftersom du vill älska Gud och hans Son Jesus, blir nästa steg att du lyder hans bud. En del säger, "jag är svag och har inte kraft nog att lyda hans bud." Det är en dålig förevändning som har sitt ursprung i djävulen.
2. Du har förvisso rätt att smycka ditt hem på denna jorden men skall inte förse det med några avgudar.
3. Jag har aldrig missbrukat Herrens namn en enda gång sedan jag blev född på nytt för 45 år sedan. Det var inte svårt; jag tog bara ett beslut att aldrig profanera min Himmelske Fader, hans Son och inte heller den Helige Ande.
4. Hur är det med att hålla sabbaten? När jag fick veta att inget vanligt arbete skall ske på den sjunde dagen, beslutade jag mig för att följa Guds ord. Jag behöver inte tvätta min bil, städa, eller måla väggarna på en söndag. Det är en dag för tillbedjan och vila och det känns bra att göra det istället.
5. Jag hade vanärat mina föräldrar före jag blev kristen, men när Jesus kom in i mitt hjärta gav han mig kärlek till mina föräldrar och min frus föräldrar. Det var lätt att älska dem och göra saker för dem och förgylla deras sista år på jorden när vi älskade dem. Det kändes rätt på alla sätt.
6. Jag hade aldrig dödat någon person innan jag blev frälst, så varför skulle jag göra det nu?
7. Från den dag jag träffade min fru tog jag ett beslut om att hon skulle vara den enda kvinnan i mitt liv. Jag älskade henne och bestämde mig för att vara henne trogen. Var detta svårt? Nej, inte alls, det var ett val jag hade gjort själv under Guds Ords inflytande. Vi har varit gifta i 49 år och vårt förhållande har bara blivit starkare. Har vi haft problem ibland? Visst, men med hjälp av Jesus har vi rätt ut dem.
8. Jag stal mycket innan jag blev frälst. Min bror och jag gjorde inbrott på flera ställen under tonåren. Jag stal saker från jobbet och pengar från min farmor och farbror. Stölderna var mitt sätt att leva. När Jesus kom in i mitt liv och när jag hade läst de Tio Budorden förstod jag att stölder var en synd och då gjorde jag ett ställningstagande att aldrig stjäla igen. Har jag kunnat hålla det? Absolut! Jag har inte stulit något under 45 år. Har jag blivit frestad att stjäla? Det har funnits gånger som jag handlat och fått tillbaka för hög växel. Jag har påpekat det för kassörskan. Var det svårt att göra? Nej, därför att jag beslutat mig för att aldrig mer bli tjuv.
9. Att bära falskt vittnesbörd är att ljuga. Jag ljög hela tiden innan jag blev frälst, det var ett sätt att klara sig på. Men när Jesus kom in i mitt liv övertygade den Helige Ande mig att det är fel att ljuga. Jag beslöt mig för att aldrig mer ljuga i mitt liv. Har jag kunnat hålla detta bud? Ja, men det har funnits gånger under de 45 åren när jag körde hårt med saker, och det gjorde så ont att jag fick gå till olika människor och tala med dem, ställa allt till rätta och be dem förlåta mig. I tidiga år hade jag en tendens att överdriva och det påpekades för mig att det inte var bättre än att ljuga. När jag konfronterades inför min fru och mina vänner, ångrade jag mig och lovade att aldrig mer överdriva. Har jag lyckats? Fråga de som känner mig.

10. Att ha begär till sin nästa eller hennes ägodelar ställer sig inte svårt att göra. I början av min vandring med Kristus förstod jag inte riktigt vari denna synd bestod och det tog lite tid innan den Helige Ande kunde verka i mig och lära mig att vara nöjd med det jag har. Men när jag väl förstod principen bestämde jag att jag skulle följa den.

SUMMERING

Att följa de Tio Budorden är inte så svårt att göra om du är född på nytt och älskar Gud. Det blir en del av livet och du känner ingen önskan att gå tillbaka till det liv du förde innan. Det är bara en fråga om val!

VAD KOMMER HÄRNÄST?

När jag varit frälst i ca tjugo år gav någon mig en bok som handlade om huruvida man skulle äta griskött eller ej. Min första reaktion var att jag blev arg, ty jag är uppfostrad att äta griskött, älskade det och kunde inte förstå att man kunde leva utan bacon i hela sitt liv. Svenska köttbullar är gjorda på en blandfärs av gris och nöt och jag gillade dem verkligen. Det är en svensk tradition att äta ärtsoppa på torsdagar med bitar av griskött i den. Det finns också ugnspannkaka med fläsk i, och allt detta hade jag ätit i många år.

Jo, jag tyckte om dessa rätter, men älskade också Gud, och jag bestämde mig för att jag skulle läsa 3 Mosebok kapitel 11 av lydnad, och se vad Gud hade sagt där. När jag hade läst detta kapitel förstod jag att jag inte kunde bortse från det. Jag kunde inte säga att jag var en kristen som levde på nåd och att dessa matlagarna inte gällde mig. ***Denna lag är inte en del av offerlagarna utan gavs för att Israel skulle leva ett långt hälsosamt liv utan sjukdomar.***

Utifrån denna förståelse måste jag ta ett beslut om jag skulle hålla fast vid griskött och räkmackor, kräftor, hummer och krabba. Gud har skapat allt och han vet vilket sorts mat vi kan förbränna så jag beslutade mig för att gå på hans linje. Jag älskade i sanning Gud så det var lätt för mig att stå fast vid detta beslut så fort jag förstod att matlagarna fortfarande gäller och att orena djurs anatomi inte förändrades när Jesus dog på korset.

Studera dessa verser i GT och fatta ett beslut. **3 Mos. 11:1-47**

SLUTSATS

I detta budskap har vi undersökt Guds huvudlagarna men det är inte slutet på att studera Guds Ord, när vi har förstått grunderna är det fråga om ett livslångt ställningstagande, och efter det borde vi läsa Bibeln sida för sida och hitta det Gud har talat och vad han vill att vi skall göra.

Du och jag kommer aldrig att uppnå ett liv helt utan synd men vi kan komma närmare och närmare Jesus och många av de synder som vi gör kommer aldrig att upprepas. De svåraste synderna består i att ändra attityder, och det är en livslång kamp som vi måste uthärda. Vi kan aldrig ge upp och säga att det är omöjligt att segra mot synden, men det är en pågående process med kamp, ånger och att söka Herrens ansikte på nytt och inte ge upp.

En människa kan motstå äktenskapsbrott i köttet men det är en helt annan sak att komma förbi Jesu ord: att se på en annan kvinna med lust är också ett äktenskapsbrott. **Matt. 5:27-28**

Det är inte nog att motsätta sig att stjäla, döda och begå äktenskapsbrott, etc. men du måste gå längre och inte underhålla sådana tankar i ditt sinne. Det är här som gummit träffar vägen och det är här den verkliga kampen börjar. Du kan inte gå segrande framåt så länge du tittar på ogudaktiga filmer och TV-program, tittar på pornografi, dricker alkohol, äter fel slags mat och slösar bort din tid vid datorn.

TA BESLUTET ATT KÄMPA OCH VINNA. Ef. 6:10-18

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu viktigare att du avslutar den rätt!

Har du en plan om hur du skall avsluta livet eller driver du bara omkring?

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?