

# Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

## KRISTENDOMENS FÖDELSE

RLJ-1299

JOHN S. TORELL

17 JULI 2011

### DEL 3: HUR GÖR VI MED HEDNINGARNA?

Jag får många judiska tidskrifter i brevlådan och deras definition av antisemitism kan summeras till att ingen hedning får tala om judiska angelägenheter. Men det är omöjligt för en kristen att inte få tycka till om judiska saker (som deras tro etc) Det är omöjligt för en kristen att studera Bibeln utan att tänka på alla judar som finns där. Kristendomen kom ju från judiska personer, Jesus och apostlarna och kyrkans medlemmar bestod de första åren av judar. Det är viktigt att vi känner till att rötterna till kristendomen uppstod bland de som var Guds barn under GT:s tid. Jag hoppas därför att ingen tar dessa predikningar som ett angrepp på judarna.

De två föregående budskapen har handlat om de judiska tankegångarna vid Kristi tid och hur den Helige Ande gick emellan för att rädda de kristna judarna från den talmudiska/kabbalistiska religionen judendomen, och återknyta dem till lärorna i GT.

### HUR GÖR VI MED HEDNINGARNA?

Det blev den brännande frågan bland de kristna judiska ledarna när hedningar omvändes i tusental till tro på Jesus Kristus. När kyrkan i Antiokia fylldes av fler och fler hedningar, reste de kristna judiska ledarna från Judéen till Antiokia och började lära de kristna där, att en hedning inte blev frälst endast genom tro på Jesus utan måste också omskäras. **Apg. 15:1**

Paulus och Barnabas kom in i en stark konfrontation med dessa män från Judéen och man beslöt att Paulus skulle resa till Jerusalem och konferera med apostlarna för att lösa denna fråga. **vers 2-4**

Många fariséer hade tagit emot Jesus som sin Messias och var en del av kyrkan i Jerusalem men de kunde inte släppa sina läror från Talmud och attackerade Paulus och Barnabas. **vers 5**

Det var särskilt två frågor på tapeten:

1. Omskärelsen
2. Mose lag

Frågorna nådde kokpunkten och det stod klart att dessa frågor skulle avgöras av apostlarna och de äldste i kyrkan. **vers 6**

I denna den kristna kyrkans första konferens som inföll 12 år efter Pingstdagen, blev det mycket argumenterande, och slutligen stod aposteln Petrus upp och lade fram följande punkter; läs **vers 7-11**.

- ❖ Hedningarna fick den Helige Ande.
- ❖ Deras hjärtan renades genom tro.



- ❖ Lagg inte på dem mer än de kan bära.
- ❖ De blir frälsta av nåd, precis som judarna.

## VITNESBÖRDEN FRÅN BARNABAS OCH PAULUS

Petrus tal avgjorde saken och de andra kunde inte motbevisa vad han sagt, och då började Barnabas och Paulus berätta för konferensdeltagarna vad Gud hade gjort med hedningarna. **vers 12**

## JAKOB, JESUS HALVBRODER

Jakob trodde inte att hans halvbroder var Messias då Jesus framträdde före sin död på korset men Jakob kom till tro efter Jesu uppståndelse. Efter aposteln Jakobs död (**Apg. 12:1-2**), den broder som var broder till Johannes; blev Jakob, Jesu halvbroder, apostel efter honom och historiska referenser indikerar att han blev överhuvud för den kristna kyrkan i Jerusalem. Judar som kallades seloter och tog emot Jesus som sin Messias höll sig till Jakob som sin ledare och hans efterföljare skulle kunna kallas "trossystemets upprätthållare." **Gal. 2:11-13**

På det kristna ledarskapet i Jerusalems vägnar, uttalade Jakob deras officiella bestämmelser. **Apg. 15:13**

Han citerade profeten Amos. **vers 16-17**

*"Därefter skall jag komma tillbaka och åter bygga upp Davids förfallna hydda; ja, dess ruiner skall jag bygga upp och så upprätta den igen, för att ock övriga människor skola söka Herren, alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn."* (Apg. 15:16-17)

Nedanstående är ett direkt citat från Amos:

*"På den dagen skall jag upprätta Davids förfallna hydda; jag skall mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den, sådan den var i forna dagar; så att de få taga i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedningar som hava uppkallats efter mitt namn, säger HERREN, han som skall göra detta."* (Amos 9:11-12)

Det står klart att Jakob inte läste direkt ur Amos utan citerade ur minnet så gott han kunde. Om du vill kunna förstå de två verser han citerade är det nödvändigt att du läser hela kapitlet i Amos så du förstår att han profeterade om de yttersta dagarna, när frälsning skulle vederfaras både judiska och hedniska människor. **Amos 9:1-15**

Jakob byggde sina rekommendationer på aposteln Petrus vittnesbörd samt citatet ur Amos. **Apg. 15:18-20**

1. Vi ska inte ställa till problem för de hedningar som blir frälsta.
2. De bör avhålla sig från avguderi.
3. De ska inte begå äktenskapsbrott eller ha sex före äktenskapet.
4. De ska inte äta kött från djur som har blivit strypta.
5. De ska inte äta något som innehåller blod.

Sedan gav Jakob skälet till att han gjorde dessa förbehåll: det fanns judar i varje stad i Romarriket, och för att inte förolämpa dessa skulle hedningarna lyda de föreskrifter som nu kommit från Jerusalem. **vers 21**

***Dessa föreskrifter kom inte från den Helige Ande utan var mänskliga försök att lösa ett andligt problem i köttet. Många kristna har under århundradena använt dessa regler för att kunna bortse från det Gamla Testamentet (GT).***

Hela Jerusalemförsamlingen gick med på att anta dessa regler och ett officiellt brev sändes till Paulus och Barnabas. Eftersom de judekristna ledarna inte litade helt på dessa två, valde de judekristna från Jerusalem för att bestyrka brevet till kyrkan i Antiokia. **vers 22-32**

## **SLUTSATS**

Jerusalemkonferensen inträffade 12 år efter Jesu uppståndelse. De judekristna ledarna, jämte apostlarna, trodde att Jesus skulle komma tillbaka under deras livstid.

De hade inte en aning om att Jerusalem och dess tempel skulle förstöras endast 32 år senare.

Om dessa regler var från Gud skulle resten av Nya Testamentet (NT) vara falskt. Men efter ett antal år skrev Paulus, Johannes, Petrus, Jakob, Lukas (som var grek), Matteus, Markus and Judas upp de läror som gällde för den kristna kyrkan, och som klart deklarerar att de moraliska och praktiska lagarna från Moses och profeterna var lärorika även för hedningar som inympats i olivträdet, det gamla Israel, och in i den kristna kyrkan. Slutligen gick också de på Frälsarens linje. **Matt. 5:14-19**

***Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som hur du avslutar din bana!***

**HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?**